

Lieve schat,

Wat hebben wij samen 'n fijn leven gehad. Zo nu en dan ging je mee met de vrachtwagen vonden we hardstikke leuk. Later hebben we het met z'n vieren nog veel fijner gekregen. We deden altijd alles samen, ook toen ik vrijwilligerswerk ging doen bij manege de hazelaar ging je al heel vroeg in de ochtend mee. Met proefjes en ponykampen stond je met twee anderen in de keuken. We zijn met 'n groep vrijwilligers naar drete geweest en zagen daar dat je daar huifkarren kon huren , je was gelijk verkocht en hebben toen gelijk 2 weken besproken om er mee op vakantie te gaan. Dat is ons zo goed bevallen dat na 'n paar jaar de kleine caravan hebben neer gezet. We zijn er elk jaar de hele zomer geweest, ik hielp Roelof en als hij 'n koetsier nodig had zaten wij samen op de bok. Jij als mijn hulp. We hebben toen 'n eigen huifar gekocht die hebben we samen gestript en samen helemaal naar onze wensen opgebouwd. Helaas ging je tobben met je gezondheid en hebben toen besloten om er na 16 jaar mee te stoppen en hebben toen alles verkocht. 19 maanden was het ziekenhuis in en ziekenhuis uit, in totaal 14 maal. Maar het fijnste vond ik dat je mij mijn gang liet gaan als de muren op me vielen en de regen met bakken uit de hemel kwam. Je wist dat ik dan weg moest, dan moest ik de buiten lucht in. Ook nu je bent ingeslapen heb ik nog op straat gelopen en constant gesprekken met je gevoerd. Lieverd ik mis je nu al en dat zal altijd blijven maar ooit zijn we weer samen, tot dan. Je bent 54 jaar mijn maatje geweest.

Jan