

De levensloop van Pap:

Pap is nummer 5 van het gezin Schrama, hij is geboren in Leiden. De stad waar zijn leven ook eindigde in de vreselijke ziekte, kanker.

Pap is opgegroeid in Voorschoten, een paradijs van zee, strand, bossen en duinen.

Bij slecht weer met zijn moeder (poe) in de blauwe tram naar Leiden, naar het volkundig museum met zijn mummies en indianen, het legermuseum, het pesthuis en als er nog tijd over was naar de exotische bloem in de Hortis als die bloeide, dat was hun uitje.

Pap was een ondernemend mannetje:

10 jaar melkboer, Als klein ventje met de handkar, daarna met VW-busje

Later had hij ook nog een agentschap, de illustratie Beatrijs en de sjors, door weer en wind op de fiets bracht hij de blaadjes rond.

Half jaren 60, ging Pap naar het Clubhuis de Groene kikker in Voorschoten, hier speelde bandjes de muziek van de Beatles, en lekker dansen met de meisjes. Daar ontmoette hij mam/Nettie.

Sporten was zijn passie Voetbal bij SVLV, in de winter schaatsten op de schaatsbaan in Voorschoten en vele toertochten. Pap had een onbezorgde jeugd en genoot met veel plezier.

Na de MULO, naar de HTS in Den Haag, leren en weten was zijn ding. Inmiddels getrouwd met Net. Daarna in dienst bij de luchtmacht, dat was wel balen want Pap wilde werken. Maar heeft ook een leuke tijd gehad in dienst.

Na zijn dienstdtijd ging Pap bij de spoorwegen werken, bij de afdeling technisch onderzoek in Utrecht. In die tijd werd Eugenie geboren. We moesten verhuizen, de flat werd te klein in Voorschoten. In Gouda kwamen we terecht en Chris werd geboren. De kinderen waren alles voor Pap. In 1979 werd er een huis gekocht aan de Jan van Riebeecklaan, mam vond het erg eng om te kopen, in die tijd was de rente nog 18%. Maar het is allemaal goed gekomen.

In zijn volwassen jaren heeft hij ook veel aan sport gedaan, badminton, hard lopen, schaatsen, skyleren en spinnen.

Chris en ik gingen hockeyen bij GMHC, pap werd onze coach, later ging hij zelf hockeyen, en alle andere activiteiten bij GMHC.

Klussen was ook zijn hobby, de keuken in de garage, het huis schilderen, het verbouwen van het huis van Chris en mijn huis verbouwen. En altijd de handige dingen, zoals laatst bij mij een haakje aan de tafel voor de linialen. En dan de tekst, handig Eus of mam.

Met 62 jaar ging Pap met pensioen, 8 jaar hebben Pap en Nettie een fijne tijd gehad. In het begin moesten ze een beetje wennen dat ze beide thuis waren. Vooral op maandagochtend, want dat was de poets-dag van mam. Als pap dan beneden kwam waren alle meubels van hun plek, kon hij niet zo goed tegen, maar een vies huis was ook niet zijn ding. Uiteindelijk hebben ze afgesproken dat pap weg ging of wat langer boven bleef achter de PC.

Pap ging van alles doen zoals klaverjassen, bridgen, met mannen beleggen en GMHC activiteiten.

Pap en mam hadden samen een hobby spinnen en fietsen. Ze fietste heel Europa door, Parijs, Rome, Berlijn, Praag, Gerona, Engeland enz. ik weet nog dat pap en mam onderweg waren naar Rome, ze stonden ergens op een berg, ik werd gebeld door pap of ik wist waar de B&B was. Ik hoorde mam op de achtergrond zeggen, je gaat Eus toch niet bellen! Pap was de weg kwijt, gelukkig was ik thuis, dus ik opgezocht waar de B&B was. Dus ik zei het is 2 km verder, dus pap boos "ik ga toch niet 2 km 45% omhoog fietsen". Dus ik verder op internet zoeken, uiteindelijk hebben toch ergens de B&B gevonden in het dal.

In het begin gingen Chris, Nanne en ik pap en mam ophalen, later is dit omgezet naar een mid-week op vakantie in Nederland, uiteraard fietsen we een rondje achter pap aan via de knooppunten.

Pap wist van alles heel veel, maar hij legde de lat vaak hoog, voor zichzelf hoog, voor anderen en voor ons (Chris, mam en ik). Dat botste wel eens. Toen kwam Nanne. Wij hebben hem met open armen ontvangen, en de lat van pap voor ons zo hoog maar voor Nanne was die lat totaal verdwenen.

Pap in die tijd werkte hij nog, mij hij zorgde ervoor dat hij op vrijdag en woensdag Nanne uit school kon halen, en ze gingen op zoek in de wintertijd naar beste oliebol. Hij nam ook vrij in de schoolvakanties zodat ze samen naar musea gingen. Nanne was zijn beste vriend, aan het eind van zijn leven appde hij nog alleen maar met Nanne, verder met niemand meer. Je zag toen al dat hij erg ziek/moe was, er zaten veel fouten in app-jes.

Wat dat betreft hebben we goede herinneringen aan pap, opa Alfons en Alfons!

Helaas was zijn lichaam niet zo sterk als zijn geest, en is hij overleden na een kort en heftig ziekbed.

We zullen hem missen, zijn geur, zijn stem. Maar gelukkig heeft hij veel foto's gemaakt en hij wist ook goed hoe de zelf ontspanner werkte, dus selfies zat!