

*Zonder te weten waarheen
Waaien de dagen en slaat de tijd
Zonder te weten waarheen
Worden de mensen uitgeluid
Zonder te weten waarheen*

Guillaume van der Graft

Omringd door haar familie is stilletjes gestorven onze moeder, schoonmoeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Joke Borst-Huijsdens

* Rotterdam, 9 april 1929

† Rotterdam, 17 augustus 2018

Joke was een zorgzame, pittige vrouw. Laten we niet vergeten dat ze in de eerste 79 jaar van haar leven, waarvan 64 met Henk, veel vrolijke en gelukkige momenten kende. Na de dood van haar jeugdliefde in 2008 verloor het leven voor Joke aan glans en toen kwam ook meneer Alzheimer nog zijn intrek nemen in haar hoofd. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Het is een troostrijke gedachte dat ma's ziekte een hoger doel heeft gediend.

Wij zijn dankbaar dat Joke met veel liefde is verzorgd in De Hofstee.
Wij zullen haar missen, zowel in haar oorspronkelijke als in haar kwetsbare gedaante.

Henk Borst †

Laurens en Jackie
Debbie en Dennis
Balou, Moos
Tessa en Daan

Hugo en Karina
Charlie

Tijgertje 🐾

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.